

Dag 52

De brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

De dienstknecht des Heeren

Schriftlezing : Kolossenzen 3: 23-25

**"En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;
Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.
Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoon"**

Veel gelovigen zijn alleen maar bezig met naar de hemel gaan. Zaligheid is voor hun meer een soort "brandverzekering" om de poel des vuurs te ontkomen.

De hemel is een eindstation van hun 'in Christus' zijn.

Zij weten niet, of hebben er nog nooit ernstig over nagedacht, dat de zaligheid pas een **begin** is van iets, **nu** reeds hier op aarde.

Inderdaad is de zaligheid een grote schat die wij elke dag mogen koesteren en van genieten. Maar zoals wij hier op aarde een schat zorgvuldig bewaren, maar ook proberen het in waarde te doen toenemen door bijvoorbeeld de hoogst mogelijke rente proberen te krijgen of door het te gaan beleggen, zo geldt dat ook voor onze geestelijke schat.

M.a.w wij doen er wat mee, wij gaan ermee werken:

"Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen , werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen" Filip. 2:12-13

God wil dat Zijn verlost en de overwinning behalen over de zonde en dat wij ten volle de blijdschap van ons Christelijke leven zullen ervaren en dat wij ons in zetten voor loon in de eeuwigheid straks: dit is **"de vergelding der erfenis"**.

Het gaat erom dat wij God willen behagen en niet onszelf. Dat moet onze motivatie zijn. Dat bedoelt hij in vers 23 :

" En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;"

Dan zullen wij de overwinning behalen en de blijdschap en vrede van God in ons hart ervaren in onze dagelijkse bezigheden, cq beslommeringen. Als wij Christus volgen door Paulus te volgen (1 Kor.11:1) in zijn leer en praktijk, dan zullen wij voor deze trouwe dienst ook nog beloond worden:

"Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus."

De voorwaarde blijft echter wel door Christus te volgen zoals Hij heeft geopenbaard aan Paulus . Anders zult u géén loon ontvangen!

" Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe , hoe hij daarop bouwe. Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is , hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen , hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden ; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen . Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch also als door vuur"1 Kor.3-10-15

De werken die i.o.m. Gods Woord, de brieven van Paulus,gedaan zijn, zijn ***goud ,zilver en kostelijke stenen.***

Deze zullen blijven als ze getest zullen worden voor de Rechterstoel van Christus door het "***vuur***"- het Woord van God.

Zoniet,dan blijft u behouden, want onze zaligheid was niet uit de werken , maar puur uit genade, louter alleen door geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis.

Dus let op, onze werken leveren loon op voor straks,maar zijn **niet** om zalig te blijven!